

magisch glas en alles

er zijn een boel dingen die niet meer mogen tegenwoordig
en eigenlijk wel zouden moeten kunnen als we het echt zouden willen
maar dat is verboden - daar zijn vast goede redenen voor
maar voor een boel dingen die kunnen is er geen reden
voor waarom ze niet zouden mogen
of niet zouden moeten kunnen.

die dingen zouden eigenlijk moeten kunnen
want we kunnen het ons voorstellen dat het kan.
dit kan ook. met zoveel mensen in teams
op een 27 inch scherm of een ipadje
met gekopieerde of dubbele links of niet
dubbel of helemaal niet - kan iemand marianne er één keer uithalen
anders gaat het piepen.

je mag je gewoon voorstellen dat alles kan
ook al mag het misschien niet.

want we hebben al zoveel gezien en gedaan dit jaar
dus we kunnen het ons goed voorstellen dat het
zomaar weer kan.

niks vol glas
twee glazen
borrelende glazen
driekwart volle emmers allemaal
spelen in het aambos
excited vergroenen
samen zingen
en binnen en buiten overal uit en inlineskaten
of steppen niet stunts
een beweegtuintje of
duizend bewegingen per jaar
op een braakliggend terrein
een jeux de boule baan
even voor de amsterdammer:
dat is zoiets als gazonbowling
of kaatsballen maar dan totaal anders
en voor jong en oud
we gaan door met
kunstwerken in het centrum van heerlen
kieren op elkaar afstemmen
drei von der tankstelle
(dat moest ik even googlen)
een educatieve moestuintje
geveltuintjes

vingers in de grond
de verwentafel van de heksenbergr
broodjes kaas en een ei - verwennerij
overstromende bodemloze emmers met ideeën
in een stroomversnelling
van stromende regen
een draagvlak vol
zo vol het is bijna niet op te zuipen
we zullen wel moeten auwieje hey

maar niet in januari.

toch proosten. vlierbloesem met zonder alcohol
met gember en meloen.
je moet je wat afsteken een vuurpijl of twee.
vanuit maastricht heerlen beschieten - jaja.

je moet vooruitkijken.
een frisse blik.
frisse vegan voornemens.
zonder dode dieren.

a propos dieren:
kitty is een man he
een man met drie teams omgevingen
en kitty is dus geen kitty maar een man
met een puphondje.

we blijven nog even bij de dieren

vergeet de sjweinekoppen niet
ik bedoel het niet persoonlijk
maar de sjweinerij bedoel ik, er is ook sjweinerij
in heerlen. ja toch?
kijk ook maar eens naar wat voor een sjweinerij
het hier zich allemaal geeft.

is toch zo?
is toch allemaal sjweinerij ook gewoon en alles.
en soms is zo een project ook gewoon zeik.
al dat geregeld. de bureaucratie. karona.
plannen terugschroeven.
aanvragen die niet kunnen.

ik bedoel kunnen we wel een keer beginnen?
het duurt allemaal wel lang he.
er is wel ruimte nodig, er moet echt wel wat uitspringen
op een gegeven moment.

ik ben nu al dagen, weken, maanden ben ik nu al
en als ik dat niet ben, ben ik op zijn minst jaren.
het is inmiddels al jaren.
we moeten het enthousiasme erin zien te houden
bij de mensen en ze bijeen houden.
een netwerk bouwen maar
ik ben lamgeslagen.
ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben
ik wil actie
ik wil een behulpzame ambtenaar
en donuts en vlierbessen
ik wil in de pen gaan zitten
aanschuiven bij jonge mensen
als je vierenzeventig bent, jo
ik wil eindelijk ergens eindelijk beginnen
eens een keer iets afmaken
en niet meer hoeven wachten.

en trouwens
er is ook eigenlijk gewoon nooit geld he.
zonder jelt ken je het vergeten
en ondertussen participeer je, je helemaal kapot.

al die ideeën
ze mogen moeten kunnen maar het is wel ook van de sjweine.

je kan eindeloos dubben over glazen die wel of niet
vol of halfleeg of halfvol zijn - er zit iets in dat glas he.
iets vloeibaars. iets doorzichtig.
iets dat je in de zon kan houden.
iets dat
doorschijnend is
en
er zit iets om dat vloeibare heen.

en zelf als er niets in het glas zit - heb je altijd nog een glas.
begin er maar eens aan
zo een glas.
vraag sibelco maar eens om witte zand
en ga maar eens in de garaasj zitten
glas maken. doe maar.
magisch
fucking magisch gemaakt van zand door een tovenaar glas.

kijk maar eens naar het glas zelf.
alles dat de inhoud bijeen houdt is inhoud genoeg.

dan hoef je niet eens pijlen af te steken
en in de lucht te kijken
om iets moois te zien.

laat een glas eens vallen
kijk naar de sterven als sterren op de tegels
daar ligt het allemaal
vlak voor je op de grond.

kijk maar vlak voor je
alles voor het oprapen
jeux de boulebal of hopelijk een keer jelt.
kijk voor je auwieje
dat doen de sjweine ook
en nog maar net de beste wensen.
vertrouwen, energie
hou vol.
land zacht .
met je glas en alles.

en jos
doe rustig he.